

VAN DE BESTUURSTAFEL CONTRASTEN AUGUSTUS 2006

Een maand met vele contrasten. Voor velen de vakantiemaand en voor onze selectie-elftallen de maand, waarin de voorbereiding werd gestart. Een maand die begon met grote droogte en vervolgens een neerslagrecord liet aantekenen. Ook een maand waarin we op 19 augustus het nieuwe seizoen openden met een prachtige Open Dag, terwijl we een week later in Harm ten Napel een DETO-man verloren.

OPEN DAG

Het leven gaat hoe dan ook door. Ik wil nog even stilstaan bij de Open Dag. Het was een prachtige dag 19 augustus. 's Morgens was door de Open Dag commissie de KNVB voetbaltruuk uitgenodigd en werd er voor de allerkleinsten een toernooi gespeeld rondom onze mini-arena. Nu staat die arena er nog niet zolang, maar de komst van maar liefst 45 kinderen van 4 en 5 jaar, testte de arena op haar maximale capaciteit. 's Middags was er een wedstrijd van oud DETO en de traditionele spelers presentatie door Paul Schabbink. Schabbink maakte van de gelegenheid gebruik om DETO, later op de middag, op Radio Oost nog even positief neer te zetten. Het 1ste speelde onder grote belangstelling een goede wedstrijd tegen HHC Hardenberg en na afloop bleef het met de muzikale ondersteuning van Ricardo en zijn maten van ZZV nog lang gezellig. Hulde aan de Open Dag Commissie.

(Lees verder op pagina 2)

IN MEMORIAM HARM TEN NAPEL

Op zaterdag 26 augustus is op 66 jarige leeftijd Harm ten Napel overleden. Harm is als voetballer en als vrijwilliger jarenlang bij DETO actief geweest. Harm begon zijn voetbalcarrière bij Voorwaarts in Westerhaar. Nadat hij getrouwd was met Jo Olthof kwam hij in



Vriezenveen wonen en ging bij DETO voetballen. Hij speelde in verschillende senioren elftallen. Na deze periode als actief voetballer bleef hij betrokken bij DETO. Zo werd hij leider en was hij jarenlang grensrechter van ons veteranenelftal.

Inmiddels waren de kinderen Henri en Jeanette geboren en ook zij kwamen veel bij DETO. Van de periode dat Henri in ons 1ste elftal speelde, maakten Harm en Jo zoveel mogelijk mee.

Als eerste was Harm 's morgens op ons sportcomplex, hij hing de vlaggen in top, smeerde samen met Jo de broodjes voor het elftal dat die dag uit speelde en zette daarbij een mooie geheime zender op de radio die dan altijd met een stevig volume door ons clubhuis schalde.

's Middags werd de wedstrijd van het elftal waarin Henri speelde bekeken en vervolgens maakte Harm, als lid van de Activiteitencommissie, met luide stem de winnende nummers van het Rad van Avontuur bekend. DETO verliest in Harm ten Napel een trouw en actief lid en vrijwilliger. Wij wensen Jo, Henri, Jeanette en Alfred en de kleinkinderen Bram en Gijs heel veel sterkte toe met het verwerken van dit grote verlies.



GAST OP HET OOSTÈENDE

Ik kom even terug op de morgen van de Open Dag. Voor mij was die morgen het bewijs dat onze inspanningen om de hoofddoelstelling van DETO, namelijk het vergroten van de ledenaanwas bij de jongste jeugd, vruchten beginnen af te werpen. Het was bomvol rondom de mini-arena, geweldig ! Maar liefst TIEN nieuwe leden erbij die dag.

Door de "Gast op het Oostèende" van de vorige maand werd het bestuur verweten dat wij zijn Jeugdplan, zoals Douwe Jansen dat als jeugdcoördinator met behulp van een aantal mensen vorig seizoen heeft gemaakt, als te ambitieus hebben betiteld en daarmee hebben afgedaan. Ik wil op deze plek aangeven dat plannen mij en met mij het hele bestuur niet gauw te ambitieus zijn, maar om ambitieuze plannen waar te maken moet je eerst je organisatie hebben staan. Het bestuur vindt dat DETO eerst haar organisatie bij de jeugd verder moet verbeteren en pas dan over kan gaan tot het invoeren van ambitieuze plannen.

Dit laat onverlet dat onze hoofddoelstelling blijft staan en als wij als bestuur vinden dat het tijd is voor een nieuwe stap, dan hebben wij een goed plan van Douwe Jansen klaar liggen waar we zo mee verder kunnen.

Veel succes de komende maand met de eerste competitie wedstrijden en laten we er een mooi seizoen van maken.

Corné van het Laar



DETO OVER DE GRENS...

Al enkele jaren gaat er vanuit Vriezenveen een club mensen naar Roemenië. Deze mensen brengen goederen en eten naar diverse plaatsen in Roemenië. Ook dit jaar is er weer een club mensen afgereist waaronder Hans Fokke. Hans deed midden in Roemenië wel een mooie leuke ontdekking. Er liep een jongetje rond dat een shirtje droeg van DETO ! Uiteraard werd dit jongetje even gefotografeerd. Prachtig toch om te zien !

VERSPREIDING NIEUWSBRIEF

We leven in een tijd, dat Internet in bijna elk huishouden aanwezig is. Velen onder u ontvangen daarom deze Nieuwsbrief op de eerste van elke maand via internet. In de eerste plaats voordeliger, omdat daarmee de kosten voor het drukken en afdraaien omlaag gaan! Maar ook de bezorging aan huis doet er zijn voordeel mee. De verspreiding van onze DETO-Nieuwsbrief via internet is nog niet optimaal. Mocht de DETO-NB maandelijks nog bij u aan huis bezorgd worden en u bezit internet en een e-mailadres: Geef dan om bovenstaande redenen uw adres s.v.p. door aan Hans van het Laar, telefoon 562876 of mail naar hans.van-het-laar@tele2.nl Wij zeggen u bij voorbaat dank voor uw medewerking.

2





Gast op 't Oostèende...

In deze rubriek in de DETO-nieuwsbrief portretteert Berto Ibbenhorst mensen die, op welke manier dan ook, verbonden zijn aan de voetbalvereniging DETO. Deze 'DETO-mensen' worden onder (vragen)vuur genomen op de plaats waar DETO's roots liggen: Het Oosteinde! Deze maand te gast: de zwarte panter van weleer Hans Aman.

Als ik Hans Aman bel voor een afspraak krijg ik zijn zoon aan de lijn. 'Is Hans aanwezig', vraag ik. Gert kijkt rond en antwoordt vervolgens: : Ik moest zeggen dat mijn vader prinsheerlijk op het toilet zit!" Dat is Hans Aman ten voeten uit, genietend van elk moment dat het leven te bieden heeft. Meteen moet ik ook terug denken aan de tijd, dat ik scholier aan het Noordik in Vriezenveen was, alwaar Hans conciërge was. Dan werd ik op maandagmiddag steevast tijdens typtes de klas uitgekegeld. Dan zat ik in de kantine een beetje veur mie uut te kiek'n. Op zo'n maandagmiddag was Hans dan altijd naar slager Kenhuis geweest en kwam dan bij me zitten. Zaten we 'dreuge' worst te eten en over DETO te praten. Op één van die middagen nam hij me zelfs een keer mee naar huis (onder schooltijd!) om me zijn plakboeken van DETO te laten zien. Tijdens typtes DETO-plakboeken inzien! Is daar de basis voor Gast op 't Oostèende gelegd?

Op vrijdagavond 18 augustus komt oud keeper Hans Aman binnen aan Het Oosteinde met drie tassen historie klemvast in de handen. Hans leeft direct op. Duidelijk is dat er een man met één brok energie te gast is. 'Ha Sandra! Wat bin ie 'n dame geworden. Ie war'n 't mooiste meisje. dat wie op 't Noordik gehad hebt! Vijfenveertig jaar geleden ben ik hier voor het laatst geweest. Dat was in de oude school, waar we onder leiding van het toenmalige DETO-bestuur moesten stemmen of DETO aan de Weitemanslanden zou blijven of naar Het Midden zou vertrekken. Loat mie de boel is even zien'. Hans slentert het huis door waarna we in de oude school, dat nu het oorlogsmuseum is belanden. Hans vind het allemaal geweldig. Eens temeer besef ik dat we ons

op voor Vriezenveen en zeker ook voor DETO op legendarische grond bevinden.



'Hans en Berto in klein Toscane op het Oostèende'

Op deze fantastische zomeravond nemen we plaats achter 't huis. Fakkeltjes aan, kaarsjes erbij en natuurlijk een tafel vol plakboeken. Deze plakboeken zijn in Hans' tijd als keeper vakkundig bijgehouden door zijn vrouw Hilly. Daar zitten we dan, het lijkt wel klein Toscane! Vooraf had ik al bij Hilly geïnformeerd wat Hans graag drinkt. En aldus schotelt gastvrouw Sandra hem een goed glas rode wijn voor en laat de fles meteen maar staan. Zelf kies ik voor rode port en ook die fles blijft staan.

Vanavond is rood de kleur van Vjenne!

Hans Aman werd op 6 mei 1949 op Oosteinde 312 geboren. Dit was het boerenhuis achter voormalige fietsenzaak Kleinhalle. Toen Hans 7 jaar was verhuisde de familie Aman naar de Dalweg in Westerhaar. Samen met zijn ouders, broer Bertus (Bäts), Egbert en Gezienus woonde Hans daar tot hij op 26-jarige leeftijd ging trouwen met zijn Hilly. Na in Vriezenveen het basisonderwijs aan de Rehoboth gevolgd te hebben, vervolgde Hans dat eveneens aan de Rehoboth in Westerhaar. In de tijd dat Hans in Westerhaar woonde werd hij vaak gevraagd voor Voorwaarts



'DETO's Zwarte Panter Hans Aman (foto 1972)

te komen voetballen. In die tijd echter hadden weinig mensen televisie. Buurman Frits Olthof die destijds in DETO 1 speelde wel. Als Hans daar dan tv keek zei Frits' moeder Siente dikwijls tegen Hans: "Ie komt mie nie bie Voorwaarts te voetbal'n, anders kom ie mie d'r hier niet meer in en dan kun ie ergens anders televisie kiek'n". Inmiddels was Hans op 12-jarige leeftijd lid geworden van DETO. In die tijd mocht je niet eerder lid worden. Eenmaal bij de trots van Vjenne aanbeland werd Hans direct keeper. Na de D-tjes, 1 jaar en de C-tjes in combinatie met de B-jeugd (gewoon twee wedstrijden per zaterdag), 2 jaar kwam Hans op 15-jarige leeftijd in DETO 1. 'In de jeugd kon je de hele zaterdag wel voetballen, ik werd nooit moe. Zacht lopen kende ik niet, ik liep alleen maar hard', aldus de gepassioneerd vertellende Hans. Hans Aman keepte dus nooit in de A-jeugd en speelde vanaf zijn 15e tot zijn 33e in het eerste elftal van DETO! 'Alleen op mijn 29e ben ik er even tussenuit geweest vanwege de bouw van mijn toenmalige woning aan de Groenling'. Vanaf de steiger leefde Hans dan op zaterdag mee met zijn voormalig ploeggenoten waarmee hij tot dan toe veertien jaar gevoetbald had. Hij hoorde alles, gespannen en meelevend. Toen het huis bijna af was kwam voorzitter Pool bij Hans aan de deur: 'Ie mut onmiddellijk train'n en onmiddellijk weer wedstrijden keep'n!'. Keeper Oude Alink had namelijk zijn schouder uit de kom. Hans: 'Maar dat kan niet, mijn huis moet

af!'. Pool: 'Dat maakt niet uit, wie hebt oe neudig, DETO regelt dat oe huis af komt, ie mut onmiddellijk keep'n!'. Zo kwam Hans Aman op de eerstvolgende training. Trainer Steunenberg: 'Zo Hans, ben je er weer?'. 'Die Steun had zelf natuurlijk alles zelf in gang gezet ha, ha..'. Overigens was Hans' huis binnen no-time af. 'Hoe het precies gebeurd is, wie het deden, wat het koste, ik heb geen idee. Maar zo snel had ik mijn huis niet af kunnen bouwen!'

In de tussentijd was Hans inmiddels metselaar geworden bij van Laar (huidige voorzitter Corné van het Laars' oom). 'We zaten dan voornamelijk in de stallenbouw en dan moesten we heel Nederland door. Je moest ondertussen wel op tijd bij DETO zijn. Dan ging ik na het werk eten bij collega Jan Slot, omkleden en dan hup naar DETO. Mijn vader nam me dan 's avonds weer mee naar de Dalweg. Op een trainingsavond, ik was inmiddels 33 jaar, tijdens een uitloopsessie liep ik toevallig naast Jan Lanjouw die toen bij de gemeente Vriezenveen werkte. Ik vroeg hem of ze nog vacatures hadden bij de gemeente. Hij attendeerde mij erop dat er een vacature voor conciërge was bij De Geurties (huidige Noordik Vriezenveen)'

Hans solliciteerde meteen. 'Ze zochten een avonturier die alles kon. Op dat moment kon ik alles!. Mien vrouw zei: 'ie domme deer wordt dat nooit. Waarop ik antwoordde, dat de wonderen de wereld nog niet uit waren. Ik werd aangenomen'. Jarenlang werkte Hans Aman als bevolgen conciërge aan de Geurties en later aan Het Lichtus, dat tegenwoordig Het Noordik heet. Het jaar 2002 leidde het begin van het einde van Hans' werkzaamheden in. 'Op een zaterdagmiddag wou ik met Hilly even naar de markt in Rijssen. Ik pakte mijn jas en zei: "Ik wordt niet goed. 's Avonds werd ik wakker in het ziekenhuis. Ik had een beroerte gehad. De artsen hadden mijn familie al gezegd dat ze afscheid van me moesten nemen. 's Avonds greep de chirurg mij keihard in mijn ringvinger. Ik kwam weer bij... Toen moest ik revalideren in het Roessingh en later in Eugeria. In mijn tijd als conciërge zag ik weleens busjes met mensen die naar zulke instanties werden gebracht en op een gegeven



Staande van links naar rechts: Hans Aman, Marinus Niks, Bout Webbink, Wicher Ekkel en Frits Olthof. Zittend van links naar rechts: Gerrit Abbink, Gerrit Veldhof, Dick Aalderink, Cor Bal en Hennie Wijbenga.

moment zat ik zelf in zo'n busje. In 2003 kreeg ik er ook nog eens een cauda equina syndroom (neurologische uitvalverschijnselen) bovenop. Ik was net weer aan het werk. Toen was het echt voorbij. Na mijn beroerte werd mij verteld dat ik moest stoppen met werken. Ik wou weer werken en ben er op karakter weer bovenop gekomen.' Inmiddels doet Hans het wel wat rustiger aan. Omdat het moet. 'Maar eigenlijk zit ik nog steeds vol temperament!'

Wat doe je op dit moment zoal?

'Een beetje tuinieren en ik speel veel accordeon. Ik ga veel naar buurtverenigingen, geestelijk gehandicapten en verpleegtehuizen. Ik speel alleen oude liedjes, niet van dat moderne. Wat ik speel? Ik maak gewoon muziek. En die mensen fleuren op. Even een praatje maken en je ziet die mensen genieten! Wat accordeon spelen betreft heb ik o.a. les gehad van oud DETO-speler –en oud ploeggenoot Marinus Niks. Ik wordt weleens gebeld om 11.30 uur 's avonds. Dan hoor ik, "mien buurman is vandaag vieftig geword'n, ie mut eff'n komm spul'n". Volgende maand moet ik bijvoorbeeld spelen in Almelo in het stadsmuseum in het theaterhotel, voor Parkinsonpatiënten en in de Peddemorsboerderij op een boerenbruiloft. Tja...mijn dag ziet er een beetje als volgt uit. Om 6.00u gaat de wekker,

dan moet Hilly naar de Vriezenhof, ze werkt daar in de verzorging. Zij gaat dan om 6.45u weg, dan ga ik er pas echt uit. Hilly zegt altijd: "ie mut niet te lange in berre liggen, da's nie goed veur oe!". Ik heb trouwens veel aan Hilly te danken. Zij heeft ervoor gezorgd dat ik er doorheen ben gekomen. Toen ik een beroerte kreeg had ik tevens een hartstilstand. Zij en mijn zoon hebben mij toen gereanimeerd. Als ik dan

eenmaal uit bed ben bak ik mijn eigen brood, kopje thee erbij en natuurlijk de Tubantia. Dan is het 8.00 uur geweest. Dan ga ik stofzuigen en doe andere huishoudelijke activiteiten. Zeg maar conciërgewerk. Verder ga ik veel naar mijn broers, mijn tante of andere familieleden. 's Middags slaap ik even. 's Avonds speel ik een beetje accordeon en kijk een beetje televisie. Om 22.30 uur kroep dan tegen mien Hilly aan'.

(wordt vervolgd in nr. 10)

'Hans Aman als reddende engel tegen Heracles midden jaren '70. Links Bout Webbink'





OPENDAG 2006



Het zit er weer op de 6e Open Dag van DETO. Ook dit jaar kan de Open Dagcommissie van DETO spreken van een enorm succes. Het aantal deelnemers en belangstellenden voor de Open Dag groeit met het jaar. De Open Dagcommissie mocht afgelopen zaterdag dan ook 135 deelnemers inschrijven. Veel kinderen waren al lid van DETO maar ook een flink aantal kinderen hebben zaterdag voor het eerst kennis gemaakt met voetbal en zijn zo enthousiast geraakt dat er meteen een aanmeldingsformulier werd ingevuld. Dit jaar werd er groots uitgepakt op het DETO terrein. Voor de allerkleinste voetballers werd er een mini boarding-toernooi georganiseerd. Hier hebben ruim 45 kinderen aan deelgenomen. Na de minicompetitie was er voor iedereen een Open Dag T-shirt en een mooie medaille. De mini's bij DETO zijn elke woensdag om 18.00 uur en zaterdags om 9.30 uur welkom op ons sportcentrum. Een hoogtepunt van de Open Dag dit jaar was wel de komst van de enorme KNVB voetbaltruuk. Kinderen vanaf 6 jaar konden aan de KNVB activiteiten deelnemen. Ruim 90 kinderen gaven



gehoor aan de uitnodiging. De KNVB had een spellenparcours met 15 spellen uitgezet waarbij de deelnemers ook nog eens prachtige prijzen konden winnen. DETO kijkt terug op een prachtige voetbal dag en heeft zaterdag wederom laten zien dat ze een club met ambities is waar iedereen van harte welkom is!





BEDRIJFSBEZOEK BCD-TOPPOINT

Na een welverdiende zomerstop gaat ook de Businessclub DETO weer van start met haar activiteiten. De club met ruim honderd leden is op meerdere manieren het ontmoetingspunt voor ondernemers. Tot de vaste onderdelen op ons programma behoren ook de alom gewaardeerde bedrijfsbezoeken: "Een kijkje in de keuken bij de collega". Op 20 september gaat BC DETO op uitnodiging van Relatio op bedrijfsbezoek bij Lensen Toppoint in Bergentheim. Het bedrijf is sinds 1926 producent en leverancier van Toppoint Schrijfwaren en reclameartikelen. Lensen Toppoint is één van de toonaangevende bedrijven in Nederland en Europa. BCD-leden ontvangen voor dit bedrijfsbezoek nog een uitnodiging met alle informatie.

ZWALUWEN JEUGDACTIE

Zaterdag 16 september wordt er onder auspiciën van de KNVB District Oost een toernooi in het kader van de Zwaluwen Jeugd Actie gespeeld. Hieraan nemen dit jaar alle E en F pupillen van DETO deel, deze spelen dan geen competitie maar een toernooi in de regio. Doelstelling van dit toernooi is om geld in te zamelen voor het Prinses Beatrix Fonds die dit geld dan besteed aan projecten om ook gehandicapte kinderen de mogelijkheid te bieden om, weliswaar veelal aangepast, te kunnen sporten of te spelen. "Gezonde maatjes voetballen voor hun gehandicapte kameraadjes".

EMOTIE

Een ieder weet vast wel wat emotie is: Je emotie tonen is m.i. niets mis mee. Het mooie van emotie kan komen van zowel blijdschap of verdriet. Zo sprak ik laatst iemand die had 's morgens een begrafenis en 's middags een bruiloft. Twee uitersten en twee soorten van emoties. Ook ontkomt de voetbalsport (ook DETO) niet onder emotie uit, Of je wordt kampioen of je degradeert. Of de bal vliegt erin of schiet net langs de paal. En bij beide emoties kunnen er

tranen vallen. Oftwel tranen van geluk of tranen van verdriet. Maar er is meer, wat dacht u van emoties bij een een geboorte van een baby vooral als je jaren over een kindje krijgen gedaan hebt? of een sterfgeval? Of dat je je laat gaan bij een goeie film of theaterstuk? Emotie kan ook een rol spelen wanneer er een dier overlijdt waar je gehecht aan was, of als een dier naar de slacht gaat. Je weet dan wel al boer dat het gebeuren kan, maar toch. Een andere vorm van emoties kunnen zij dat het uit de hand loopt. Waarbij zelfs zo nu en dan op het voetbalveld gevochten wordt. Dit hebben we tijdens het wereldkampioensschap voetbal nog eens weer kunnen zien. Waar G Frings van Duitsland J Cruz de oud Feynoorder een tik gaf. Ook bij DETO zullen de emoties komend seizoen wellicht hoog oplopen, mijn advies zou zijn, probeer daar verstandig mee om te gaan want anders gaat het van kwaad tot erger, waar de hele vereniging in het ergste geval hinder van kan ondervinden. Tot de volgende keer!
HEUA

OPROEP! JEUGDTRAINERS/BEGELEIDERS GEVRAAGD

De voorbereiding op het nieuwe seizoen is alweer in volle gang en de eerste officiële (beker)wedstrijden zijn alweer gespeeld. Dit geldt ook voor de jeugd. De laatste tijd is het jeugdbestuur in nieuwe vorm onder aanvoering van Gerrit Oelen bezig geweest de openstaande vacatures bij de jeugd te vullen. Helaas is dit tot op heden nog niet gelukt voor alle teams. Wij zoeken nog naar trainers/begeleiders voor met name de F-jeugd en de mini's. Ook tijdens de afgelopen Open Dag straalde het enthousiasme weer van deze voetbaldwergjes af. Het is dankbaar werk. Heb jij tijd op de woensdagavond en zaterdagochtend? Meld je aan bij Gerrit Oelen, tel. 564289. Zorg ervoor dat het enthousiasme van onze jeugd niet omslaat in teleurstelling. Je bent zelf ook jong geweest!





Nieuwe leden Businessclub DETO

DETO VRIEZENVEEN
Businessclub

AALDERINK VERSPREIDINGSBURO
LANGEVEEN 101^e LID BUSINESSCLUB

101^e

**Aalderink
Verspreidingsburo**



DETO VRIEZENVEEN
Businessclub

TIME OUT SPORT ALMELO
102^e LID BUSINESSCLUB

102^e

**TIME OUT
SPORT**



DETO VRIEZENVEEN
Businessclub

ESHUIS ACCOUNTANTS & ADVISEURS
ALMELO 103^e LID BUSINESSCLUB

103^e

Eshuis
ACCOUNTANTS en
BELASTINGADVISEURS



DETO VRIEZENVEEN
Businessclub

VAN BUREN BOUWMATERIALEN
NIJVERDAL 104^e LID BUSINESSCLUB

104^e

Van Buren
BOUWMATERIALEN