

9 november 1929

DETO kreeg een speler uit Indie terug

Maandagavond bracht het bestuur van Deto een bezoek aan hun sportvriend A. Fikkert, die, na een verblijf van drie jaar in Indonesië Zaterdagavond in de ouderlijke woning terugkeerde.

De voorzitter van DETO sprak hem namens bestuur en leden in hartelijke bewoordingen toe.

Na de verwelkoming sprak de heer Wiltvank over de fusie van de beide voetbalverenigingen en waardoor thans DETO in het veld komt.

Wij weten, aldus ging spr. verder, uit uw brieven, dat deze samenvoeging ook uw volle sympathie heeft en dat U ook aan deze vereniging straks uw beste krachten zult geven en evenals de anderen zult trachten de vereniging op een hoger peil te brengen. De voorzitter bood de heer Fikkert dan namens de vereniging een sportcostuum aan.

De heer Fikkert dankte, mede namens zijn ouders voor deze verwelkoming door z'n sportvrienden en mede voor het fraaie cadeau. Hij hoopte aan DETO zijn beste krachten te wijden. Men bleef daarna nog getuime tijd gezellig bijeen en 't laat zich begrijpen dat koning Voetbal 't onderwerp der gesprekken was. Heel wat herinneringen uit het verleden werden opgehaald.