

4-11-1983

# Flevo Boys - Deto 0-3

De uitslag doet vermoeden dat DETO in Emmeloord een gemakkelijke zege heeft behaald, maar het tegendeel is waar. De overzettelijkheid van de polderjongens die uit maagdelijke zeelei nieuw land creëerden is nog steeds volop aanwezig bij hun nakomelingen. Het spelen in de hoogste afdeling die het zaterdagvoetbal kent, viel de Emmeloorders na een goed seizoen verdiend toe. De accommodatie is een eerste klasser waardig, het bestuur zorgt voor goede public relations, kortom men kan het aan.



*Hans Aman  
... met kunst en vliegwerk ....*

Maar wat ook bij andere debutanten te zien is, schort aan het spel van Flevo Boys: de eerste klasse is anders, vooral tactisch. Een enorme werklust, gaan tot de grens van wat is toegestaan, elf spelers die redelijk tot goed met een bal uit de voeten kunnen, is het niet genoeg om mede een dominerende rol te spelen. Optisch leek een veldmeerderheid van de polderbewoners DETO voor problemen te stellen, maar voor de rust konden ze toch weinig uitrichten tegen de Vriezenveners, die op hun beurt eveneens niet tot grote daden kwamen.  
Wie vandaag het eerste doelpunt

vliegwerk hield Aman de stand in evenwicht.

Toen menigeen zich langzaam aan ging verzoenen met het idee van een puntdeling, sloeg Jan Wetering met het hoofd een afgeslagen bal als nog over de binnen de palen afgetekende lijn. Een soort gelijke situatie leidde even later tot een tweede treffer. Nu door de niet geheel fitte Rudy Schepers ingekopt. Dat in de laatste minuut van de wedstrijd op aangeven van Berry Schipper Frans Zelle met een fraaie kopbal de stand naar 3-0 tilde, betekende een