

1 juli 1948 - 1 juli 1988

30-6-1988

40 jaar Door Eendracht Tot Overwinning

Wie dezer dagen in de buurt van het sportpark Het Midden komt moet het wel opvallen dat het er zo rustig is. Het anders zo bruisende sportieve middelpunt van het meest geliefde balspel ligt er verlaten bij. De voetballers hebben, noodgedwongen, hun schoenen en tenue voor een paar maanden aan de wilgen gehangen. Waarmee echter niet wordt beweerd dat er helemaal niets aan de hand zou zijn.

Overdag wordt er hard gewerkt om de velden weer in optimale conditie te brengen voor het nieuwe seizoen. Voor jubilaris DETO rest na de op de velden gevierde jubileumwedstrijden en het grote uitbundig gevierde DETO-familiefeest de officiële receptie. Worden zo mogelijk festiviteiten in eigen clubhuis gevierd, zaterdag wordt uitgeweken naar een voor deze gelegenheid gepaste omgeving.

Bladerend in het jubileumnummer dat door enkele leden opverzoek van de redactie van het cluborgaan DETO-Kontakt werd samengesteld kom je onwillekeurig onder de indruk van de loyaliteit en clubliefde waarmee velen in

de Vriezenveense gemeenschap zich bevestiging voor wat achter hen ligt, identificeren met de club waar eenmaal eens te meer een aansporing om Er is weinig fantasie voor nodig om te door te gaan met het ideaal dat de veronderstellen dat het a.s. zaterdag wel oprichters in 1948 voor ogen stond; eens veens heel druk zou kunnen worden. verantwoord, sportieve vrije tijdsbesteed Voor Jan Bruins c.s. niet alleen een ding.

Het jubilerende bestuur van DETO: 1e rij v.l.n.r. Johan Netters, Hans v.h. Laar secr., Jan Bruins, voorz.; Johan Alberts, penningm.; Jan Webbink; 2e rij Cor bal, Louis Huzing, Geert Veldhof, Roel Schonewille.

