

# Verplichtnummer: DETO-Genemuiden 2-2

**Dat Erik Eshuis na het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Van der Zwaag op de schouders ging van zijn maatjes van A1 had alles te maken met de manier waarop Erik de gelijkmakende tweede treffer voor DETO scoorde én de viering van het kampioenschap van A1 waaraan Erik door z'n verplichtingen bij het eerste elftal nog niet had kunnen deelnemen. Amper in het veld gekomen voor Desmond Pézy, die de eerste gelijkmaker met z'n kleurlok over de doellijn deponeerde, knalde Erik Eshuis de bal uit een moeilijke hoek achter de verbouwwereerde doelman Marco Beens.**

Het naderende eind van het seizoen wordt overigens weer gekenmerkt door allerlei moeilijkheden in de personele bezetting. Zo ook bij DETO: Richard Pikkemaat voor stage naar de USA, Albert Leussink na een lange tijd van blessureleed nog niet inzetbaar, Robert Heuver en Hans Letteboer zwaar gekwetst aan de kant en dan moet ook het verband in de ploeg niet vergeten worden, de fysio-mensen hebben het er behoorlijk druk mee.

Trainer Herman Morsink wilde niet al te veel druk zetten op z'n gelijknamige collega van DETO 2 en verzocht derhalve Henk Schepers een paar aanstormende talenten beschikbaar te stellen voor de wisselbank van het eerste. Na ampel beaad werd rechterspits Erik Eshuis naar de grote jongens verwezen. Achteraf gezien een gouden greep. Met het scoreverloop: 0-1 in de 14de minuut, 1-1 in de 57ste, 1-2 in de 64ste en 2-2 in de 80ste zijn haast de belangrijkste feiten gememoreerd.

Voor wie het nog eens zwart op wit wil zien: het tweede doelpunt van de s.c. Genemuiden was een blunder, waarvan de meeste toeschouwers dachten dat alleen de f.c. Barcelona die kon maken. Maar ... u ziet ook bij DETO kunnen ze er wat van. De scheidsrechter keurde overigens nog twee doelpunten van DETO af. Dat doet het vermoeden rijzen dat de betreffende man in het zwart nog beter dan de toeschouwers zijn regeltjes kende.

Maar de laatsten vinden dat een duwtje bij het spelletje hoort en Van der Zwaag had daar een andere mening over. Toch is DETO de laatste tijd een aantal doelpunten ontnomen waarvan op z'n minst een stuk of wat meer dan geldig leken. Overigens ging de scheidsrechter ook niet in op de vedet-

te-achtige neigingen van Chris Riems, die na elk verloren duel met Tonnie van Veen wachtte op een fluitsignaal van de man uit Buitenpost.

De wedstrijd, de laatste voor de tweede periode, had voor de beide in Vriezenveen spelende teams geen consequentie meer. Met 12 punten uit de 9 wedstrijden pakte Spakenburg de periodetitel. Door het (opnieuw) verlies van de gedoodverfde kampioenskandidaat GVVV, nu tegen en in Elim, klommen de "palingrokers" ook naar de eerste positie van de ranglijst. Met nog vijf wedstrijden voor de boeg is wie kampioen van 1C gaat worden een geheel open vraag. VVF kan DETO niet meer achterhalen, dus rechtstreekse degradatie is van de baan. Het is dus nu zaak voor Jan Wetering en zijn mannen het gat naar de twaalfde positie zo groot mogelijk te laten blijven. A.s. zaterdag gaat de reis naar Drachten. De Boys daar hebben zich deze afgelopen zaterdag met 6-0 laten afroeven, in eigen nhuis nog wel, door de Valleivogels. Het ziet er dus naar uit dat de Vriezenveners opnieuw een gefrustreerde tegenstander ontmoeten. Het zij zo!

Opstelling DETO tegen de s.c. Genemuiden: doel John Bosch; achter Tonnie van Veen, Bert Prijs, Erik Bolks (Hans Meijers), Robert Zwijze; midden: Wim Hessing, Jan Wetering, André Kunst; voor: Desmond Pézy (Erik Eshuis), Peter Bonthuis, René Brandes.

## Goede tijden, slechte tijden

Het is DETO 2 niet gelukt om in en tegen Urk 2 enige winst te boeken. Met 2-0 bleven de Urkers aan de goede kant van de score. Dat betekent voor de Vriezenveners wel haast de afdaling naar de reserve derde klasse KNVB. En daarmee is de cirkel dan weer rond, want kampioenen kunnen niet zonder degradanten. En ... degradanten mogen weer opnieuw beginnen. Daarvoor bedrijven mensen toch hun sport: uit je nederlagen sterker terug te komen. Wie die veerkracht ontbeert, kan zelfs maar beter niet een potje gaan ganzeborden.

DETO A1 - GFC A1 6-0

Enigszins gekortwiekt begonnen de A1-junioren aan hun laatste thuiswedstrijd van de lopende competitie. Op verzoek van de hoofdtrainer bleef Erik Eshuis buiten de basis om als "verse" wisselspeler bij het eerste elftal te funteren. Op Erik's plaats speelde nu Berry Miltenburg, die zich op rechts als de bekende vis in het water thuisvoelt. Met Johnny Biemans, terug van bondswege, op de rechterhalf positie, stuurde Henk Schepers een elftal het veld in dat voldoende kunde en aspiraties had om de eventuele aanval van GFC op de koppositie af te slaan. GFC was duidelijk gehandicapt door het ontbreken van een paar basisspelers. Om een dreigende nederlaag zo klein mogelijk te houden bepaalden enkele GFC'ers zich vrijwel uitsluitend tot het inleveren van de bal bij hun eigen doelman. Dat DETO desondanks met zes doelpunten ruim afstand nam, was het resultaat van eigen kunnen. Benno Reekers nam vier van de zes doelpunten voor zijn rekening. Aanvoerder Frederik Jaspers Fayer en na diens vervanging, publiekswissel heet dat tegenwoordig, aanvoerder Pedro Nogueroel completeerden het halve dozijn.

A.s. zaterdag moet nog worden aangekomen tegen Vroomshoopse Boys en de competitie zal worden besloten met de retourwedstrijd in Wierden tegen SVZW.

Het kampioenschap!

Al weer gedoucht en in 't nette pak ontving Frederik Jaspers Fayer het verlossende telefoontje uit Borne:

BZSV heeft gelijkgespeeld! Dus een week eerder dan verwacht, of zouden de Boys nog echt roet in het eten hebben gegooid?, konden de felicitaties in ontvangst worden genomen. Spontaan werd er een klein feestje gebouwd als voorschot op het grote. Voor de jonge oefenmeester, Henk Schepers, tijdens het lopende seizoen slaagde hij voor het oefenmeester 3-diploma, een prachtig resultaat. Zijn "rechterhand", Bertus Kobus deelde uiteraard in het succes een stand-in, Cor van Leeuwen, als grensrechter het grootste deel van deze competitie bij het A1-elftal actief, liep te glimmen van genoegen.

Het kampioensteam met reserves: Berry Mullink, Patrick van Almelo, (de keepers) Berry Miltenburg, John Kroese, Arjan Eggengoor, René Eggengoor, Marc Hams, Frederik Jaspers Fayer, Pedro Nogueroel, Johnny Biemans, Jeroen Veldmate, Erik Eshuis, Benno Reekers, Gerjan Smelt, Erik Buter.

April '92