

DETO D1 kampioen

Afgelopen zaterdag is het D1-elftal van DETO kampioen geworden. Voordat het elftal zich officieel kampioen mocht noemen moest er eerst nog voetbal worden tegen de jon-

gens van Blauw-Wit uit Holten. De jongens van DETO D1 wisten de wedstrijd met 3-1 te winnen. Na de wedstrijd was het feest, de jongens van D1 waren heuse kampioenen en zoals het hoort werden ze op een versierde wagen door Vriezenveen gereden.



Jeugd van DETO D1 o.l.v. leider Erik Rohof (links) en trainer André Eggengoor (rechts). Op de foto ontbreekt leider Rik van Dorth.

Deto faalt in de afwerking

VRIEZENVEEN - Deto ontbeerde gisteravond geluk tegen Lunteren in het eerste nacompetitieduel in de eerste klasse. De formatie van Hans Bossink ging ondanks tal van goede kansen met 2-0 onderuit. Deto begon furieus en leek in de eerste minuut via Pastink de score open te breken. Tot twee keer toe stond de uitblinkende doelman van de gasten een treffer in de weg. Prompt was het aan de andere kant wel raak. Bossink: 'Door een geweldige blunder kwamen we op achterstand. De afspraak was vandaag niet de buitenspelval te hanteren en toch gebeurde dat. Dardoor kon Van Beek gemakkelijk scoren.' Deto zocht vervolgens met man en macht de aanval, creëerde tal van kansen, maar de sluitpost was niet te passeren. Deto heerste ook na rust, maar bij een counter zorgde Rahimi voor de 0-2. Tot overmaat van ramp liep Nijhuis ook nog eens tegen een tweede gele kaart op.

*Tubantia,
13-5-'02*

VV Courant. 02-05-'02.

DETO jeugdkamp

Ook dit jaar organiseerde DETO in de meivakantie voor de pupillen het jaarlijkse voetbalkamp. Op 1 mei vertrokken de E- en F-pupillen naar vakantieboerderij De Zwemkolk in Markelo, waar ze drie dagen werden beziggehouden met allerlei spelletjes en opdrachten. Zo werden er een voetbalspel gehouden, een minizeskamp en werd er een 4 tegen 4 toernooi gespeeld. Ook werd zoals ieder jaar weer gestreden om de felbegeerde penaltybokaal. Ondanks het tegenvallende weer vermaakte iedereen zich prima, toen ook het kampvuur door kon gaan, was het feest compleet.

Op 3 mei vertrok iedereen weer naar DETO, waar nog een puzzeltocht werd gehouden. Daarna werd de prijsuitreiking gehouden. Er waren weer veel prijzen te verdelen, waaronder de penaltybokaal. Tevens was er een beker voor de lolbroek, het zonnetje en de smeerpots. Om 16.00 uur ging iedereen, moe maar voldaan, naar huis. Iedereen had weer een paar mooie dagen gehad!



De E- en F-pupillen van DETO die aan het voetbalkamp deelnamen met hun begeleiders

*VV Courant,
16-5-'02*