

# Voetbalwedstrijd tussen ondernemers DETO en Voorwaarts

Afgelopen vrijdag was er een voetbalwedstrijd tussen de Ondernemers van DETO tegen de Ondernemers van Voorwaarts uit Westerhaar, de wedstrijd werd gespeeld op het terrein van DETO. In 2003 was DETO te gast bij Voorwaarts, nu werd dus een tegenbezoek gebracht aan DETO.

Er werd gestreden om de Aalderink-Bokaal, deze werd als wisselbeker beschikbaar gesteld door Aalderink's Smit en moffelbedrijf. Vrijdagavond werd onder prachtige weersomstandigheden de wedstrijd, onder deskundige leiding van Hans van het Laar, gespeeld. In de eerste helft nam Voorwaarts een 1-4 voorsprong. Er werd redelijk gespeeld, hoewel de conditie niet altijd goed was, maar door regelmatig te wisselen was de wedstrijd wel de moeite waard om naar te kijken.

Voorwaarts had wel de betere spelers o.a. uit het eerste en het tweede elftal, dit was wel regulier omdat deze spelers een eigen bedrijf hebben. DETO had deze kwaliteit niet in huis onder de Ondernemers. Opgemerkt



dient nog te worden, dat er bij DETO nog verschillende talenten rondliepen, het waren echt verborgen talenten zoals Arja Leemans, Jan Matel, John Bruins, schilder Rembrandt Zwak en nog vele anderen. Doelman Gerrit Borkent (de beer uut 't Vjenne) moest herhaaldelijk zijn kunnen laten zien.

Mark Schmidt moest zonnodig Voorwaarts aan een doelpunt helpen, hij schoot snoeihard de bal in eigen doel. Bij Voorwaarts stond dokter Nillessen in het doel, hij ontpopte zich als de Sander Bosscher van Westerhaar, en niet te vergeten Max Scheepers, die op het laatst 1 touringcar aanzag voor wel drie touringcars. Good-old Gerard Aalderink liet nog zien dat hij zijn befaamde kopkunst niet was veleerd, uit een voorzet van

rechts kopte hij de bal diagonaal langs doelman Borkent. Bij DETO scoorde schilder Rembrandt Zwak beide doelpunten. De wedstrijd eindigde in een 2-5 overwinning voor Voorwaarts. De leiders Klaas Kok en Guus Tjihof waren zeer tevreden over de inzet en sportiviteit van hun spelers. De wisselbeker werd door Guus Tjihof uitgereikt aan de aanvoerder van Voorwaarts Gerard Aalderink. Onder het genot van een fantastische barbecue en uiteraard een koel pilsje werd de avond nog een lange tijd voortgezet. Het was mooi om te constateren dat de ondernemers ook op een ander vlak met elkaar van gedachten konden wisselen, een mooi initiatief.



*Twenteraand  
Courant.  
03-06-'04*