

## DETO voetbalt in de herfstvakantie op locatie

Omdat het minivoetbal een groot succes blijkt te zijn, gaat een team van enthousiaste DETO leiders en -trainers op donderdag 27 oktober, de boer op met twee voetbalboardings. Beide boardings komen op het grasveld aan de Spade in Vriezenveen (naast de Shalomschool) te staan. Alle kinderen tussen de 3 en de 10 jaar zijn van harte welkom. De voetbalmiddag begint om 13.00 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur. Naast voetballen is er nog veel meer te beleven. Er worden diverse randactiviteiten georganiseerd waaronder een springkussen. Ook zijn er leuke prijzen te verdienen. Heb je zin om mee te doen, ga dan donderdag 27 oktober naar de Spade. Deelname is gratis en je hoeft geen lid te zijn van DETO.



*Twenterand  
Courant,  
20 oktober 2005*



## Even lekker tegen een bal trappen

**Je hebt vakantie, het is stralend weer, dus wat ga je doen? Lekker tegen een bal aan trappen.**

VRIEZENVEEN - Dat kon donderdagmiddag op het grasveld van De Spade waar voetbalvereniging Deto twee boardingveldjes had opgebouwd. Op een ander veldje werden trucjes geleerd. Vooral Mark en Tom probeerden de kinderen tot tien jaar allerlei mooie voetbaltrucjes bij te brengen, totdat ze aan hun wedstrijdje mochten beginnen.

Coördinator Robin Engberts had acht teams samengesteld uit de jongens en meisjes die naar De Spade gekomen waren. Tijdens de wedstrijden van zo'n tien minuten werd er fanatiek gespeeld. Engberts over boardingvoetbal: 'We zijn er een tijdje geleden mee begonnen bij Deto. Daar krijgen we heel positieve reacties op. Op deze manier halen de kinderen veel meer uit het spel. Ze spelen vier-egen-vier op een beperkte ruim-

te, waardoor ze veel balcontacten hebben. Ze leren om de angst voor de bal weg te nemen en natuurlijk vinden ze het scoren prachtig.' Tijdens de wedstrijden moet je dan ook niet vreemd opkijken als de eindstand 20-20 wordt.

'Prachtig toch. Lekker veel scoren. Het is een groot feest als ze een doelpuntje maken', lacht Engberts. De kinderen hebben er zichtbaar plezier in.

'Al te lang moet je het niet laten duren, want het is best intensief. Daarom lassen we halverwege een drinkpauze in, waarin ze ook wat lekkers krijgen. En de laatste wedstrijden laten we gewoon wat korter duren. Zolang ze het maar leuk vinden', is de mening van Engberts en de vele vrijwilligers, die graag hun vrije middag opofferen om de jeugd een fijne middag te bezorgen.

*Tubantia,  
28 oktober '05*

## Kinderen genieten van boardingvoetbal

Dat er niet alleen een partijtje boardingvoetbal bij DETO op het terrein kan worden gespeeld bleek afgelopen donderdag wel. De boarding had een mooi plaatsje in de Westerbouwlanden gekregen. Alle kinderen tussen de 3 en 10 jaar waren van harte welkom om een partijtje voetbal te spelen.

Deze middag maakte het niet uit of je wel of geen lid bent van DETO.

Het ging er fanatiek aan toe, er waren immers leuke prijzen te verdienen. De diverse leiders en trainers gaven volop uitleg over de techniek en andere leuke feitjes die te maken hebben met voetbal.

Voor de allerjongste voetballers was er ook een springkussen opgezet. Alle 60 aanwezige kinderen hebben genoten en hebben er vast behoorlijk wat van opgestoken. Hou het in de gaten want misschien staat de voetbalboarding over een tijdje wel bij jou in de buurt.

*Twenterand Courant, 27-10-'05.*