



Op 25 oktober was het weer raak in de omgeving van het sportpark het midden. De dag begon met het omtoveren van de kantine tot een heus griezelgrot. Rond 17:45 kwamen de eerste duistere figuren de kantine van DETO binnen lopen, en begon men met omkleden en schminken. Het team van schminkers hebben zich weer overtroffen met het creëren van de enge gezichten (ook al hadden sommige dit niet nodig).

Rond 18:45 begaven de spoken zich richting hun plaats op de route, om de route zo eng mogelijk te maken. De route was dit jaar iets aangepast in vergelijking met andere jaren, maar het oude kerkhof ontbrak uiteraard niet aan de looproute. Ook dit jaar was het weer een mooie tocht waar de spoken hun griezelige acts konden neerzetten om de deelnemers te laten genieten van de adrenaline die de spanning, angst en het onverwachte aan hun werd voorgeschoteld.

Wij als activiteitencommissie en uiteraard de vrijwilligers kijken er dan ook ieder jaar naar uit om dit te organiseren. Gelukkig hadden we dit jaar geen volle maan, zodat het goed donker was toen rond de klok van zeven een dikke vijftig toch wat angstige kinderen zich, onder het toezien van hun begeleiders, verzamelden in de kantine van DETO Vriezenveen.

Naast de **te lopen route**, waren er voor de jongeren vier opdrachten

Spoken Yathzee: Ieder team keer 5 verschillende kaartjes mee met daarop afbeeldingen van spoken. Deze mochten ze onderweg ruilen bij de spoken, om zo zoveel mogelijk dezelfde kaartjes te bemachtigen.

Kraak de code: Mastermind met cijfers.

Uilen: Afbeelding met 49 uilen met cijfers en letters, om een zin te maken.

Hieronder een voorbeeld met 14 uilen.

Dingen raden: In een kist met gaten de inhoud voelen en raden wat het was.

Toen er was uitgelegd hoe de avond zou verlopen, konden de deelnemers zich gaan opmaken voor een tweeënhalve kilometer lange aardedonkere tocht. Om te voorkomen dat het te lang zou duren totdat alle groepen vertrokken waren, vertrokken ze in twee richtingen. Op deze manier zou niet iedereen bij elkaar lopen, en konden de 6 groepen binnen 1 kwartier vertrekken. Deze spokentocht zat vol verrassingen en spannende belevenissen. Onderweg probeerden ongeveer 20 vrijwilligers de deelnemers het stuipen op het lijf te jagen.

Natuurlijk was het voor de deelnemers af en toe flink schrikken, maar er was niemand die de tocht niet aan kon. Toen de deelnemers na het volbrengen van de route heelhuids terugkwamen bij DETO (sommige mochten van geluk spreken)

kregen ze nog warme hapjes.

“Het succes van deze spooktocht zit hem in de kwaliteit en enthousiasme van een grote groep vrijwilligers, zonder deze geweldige mensen zou er geen spooktocht mogelijk zijn van dit niveau. Uiteraard willen we deze vrijwilligers via deze weg bedanken die meegeholpen hebben om deze avond mogelijk te maken. Spoken, elftalbegeleiding, kantinepersoneel enz., want zonder deze vrijwilligers kunnen we een avond als deze niet organiseren.

Lijkt het je leuk volgend jaar ook te helpen? Of bij een andere activiteit, neem dan contact op met de activiteitencommissie.

Al met al was het weer een geslaagde avond, en uiteraard willen we aan deze traditie volgend jaar weer een vervolg geven.

Namens de activiteitencommissie

Flip Plasman